



Grote of Sint Vituskerk Naarden

Zondag 12 maart 2023

Derde zondag van de Veertigdagentijd
Zondag 'Oculi' – ogen, naar Psalm 25: 15
'Ik houd mijn oog gericht op de Heer'

'Levend water'

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs

Organist: Wybe Kooijmans

Orgelspel ter voorbereiding

Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst

Voorbereiding

Welkom door de ouderling van dienst

Ontsteken van het licht op de tafel

Allen gaan staan

Groet, bemoediging en drempelgebed:

V: Vrede zij u allen

A: De wéreld zij vrede!

V: Onze hulp is de naam van de Eeuwige

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: die niet loslaat het werk van Zijn handen

V: Eeuwige, hier zijn wij, met ons geloof en onze twijfel,

met onze kracht en onze zwakheid, met onze vreugde en ons verdriet.

A: Behoed ons en schenk ons de kracht en warmte van Uw Geest.

Amen

Intochtspalm, Psalm 25a vers 1 en 2

Allen gaan zitten

Kyriegebed, met als refrein Lied 301a

Zingen Lied 542 vers 1, 2, 3 en 4

Dienst van het Woord

Zondagsgebed

Lezing Johannes 4: 5 – 26

Zingen Lied 653 vers 1 en 3

Preek, gevolgd door een korte stilte

Orgelspel

Zingen: Wij laten emmers dalen

Gebeden en gaven

Uit de gemeente

Aandacht voor de collecten bij de uitgang of via de GIVT app of kerk-app

25% Kerk, 25% Diaconie

50% Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat, Omzien naar gevangenen

Info: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Lied 37 liefste lied van overzee dl 1 vers 1, 2 en 3

Zending en zegen

Zegen, met gezongen 'Amen'

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd.

Er is 'preekpraat', napraten over de preek. We starten met een belsignaal. Maximaal een half uur.

Ds. Van der Sijs staat open voor gesprek en ontmoeting!

Tel. 035 6312114 of: marnixsijs@hotmail.com

Vanavond:

3e Vesper 40 dagentijd

Grote of Sint Vituskerk 19.30 uur

Voorganger: Kapelaan Mikel Palic

Activiteiten deze week:

Gedurende de hele maand maart kunt u in de Wilhelminakerk in Bussum de **Expositie LICHT** van het kunstenaarscollectie Ars pro Deo (=Kunst voor God) bezoeken. De expositie is gekoppeld aan het werk van de christelijke noodhulporganisatie ZOA, die concrete hulpverlening biedt op plekken waar duisternis heerst. Op dit moment verleent ZOA hulp aan slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

De 26 tentoongestelde werken zijn te koop en de opbrengst is bestemd voor ZOA. De toegang tot de expositie is gratis. Een gift voor ZOA wordt op prijs gesteld. U kunt komen kijken op dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.00-15.00 en op zaterdag van 11.00-13.00.

Er is koffie of thee in Bij Bosshardt Het Trefpunt of in de kerkzaal.

Maandag 13 maart

Meditatief moment in de 40 dagentijd

O.l.v. ds. Marnix van der Sijs

Tijd & locatie 19.00 -19.30 uur, Predikantenkamer Annacentrum, St. Annastraat 5

We luisteren naar muziek. We horen een bijbeltekst. We zoeken de stilte ter meditatie. We bidden aan avondgebed. En we collecteren voor de Vastenpot, bestemming het 'Manara Youth Center 'in Beiroet.

De data: 13 maart, (20 maart niet) 27 maart en 3 april

Opgave is niet nodig. U bent van harte welkom!

Dinsdag 14 maart

Zinspiratie bijeenkomst CCIV

Thema: **Weerbare democratie**

Spreker: Willeke Slingerland

Tijd & locatie: 20.00 uur, Remonstrantse kerk, Koningslaan 2b, Bussum
Aanmelden via de website cciv.nl/programma/

Donderdag 16 maart

Inspiratie bijeenkomst met Thema EENVOUD m.m.v. ds. Peter Korver
zie ook <https://protestantsekerk.nl/idee/reisgenoten-eenvoud-reisgids/>
en Kerk-App

Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan
Geïnteresseerde gemeenteleden zijn van harte welkom.

Je kunt je persoonlijk aanmelden bij Michiel van der Meer of via:
mvdm.ndv@ziggo.nl

Komende zondagen:

19 maart

4e zondag in de 40 dagentijd

Grote of Sint Vituskerk 10.15 uur

Hemel en aarde, het verhaal van Noleta Pilatus, door Marieke Koopman

4e Vesper 40 dagentijd

RK St. Vituskerk 19.30 uur

Voorganger: ds. Peter Korver

26 maart

5e zondag in de 40 dagentijd

Grote of Sint Vituskerk 10.15 uur

Voorganger: ds. Peter Korver

5e Vesper 40 dagentijd

Grote of Sint Vituskerk 19.30 uur

Voorganger: Pastoor Carlos Fabril

2 april

Palmzondag viering in de Witte Kerk

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs



Hemel en Aarde

Het verhaal van Noleta Pilatus

voor kinderen van 5+ - 99 jaar

Grote Kerk Naarden Zondag 19 maart 2023

10.15 - 11.00 uur Toegang vrij

Regie en script: Marieke Koopman

Muziek: Opnamen van Amsterdam Baroque Orchestra

& Choir o.l.v. Ton Koopman met delen uit

Matthäus Passion (J.S.Bach)

Piano: Wybe Kooijmans

Protestantse Gemeente Naarden

www.pkn-naarden.nl

